



Protestantse
Kerk

Kliederkerk / Thomasdienst
zondag 15 mei 2022

Nieuw Amsterdam-Veenoord

Voorganger: ds. Elly Wisselink

Organist: Willy Misker

M.m.v. kinderkoor 'Kinderen van het licht' o.l.v. Ruben en Sandra Beuker

Wit

Wit is de kleur van de vreugde,
wit is de kleur van het nieuwe leven,
van Christus' overwinning op de dood.
Hij is de Alpha en de Omega,
de eerste en de laatste

Thema: In vuur en vlam

Kliederkerk lied

Kinderkoor: 'Hé hallo'

Welkom

Openingswoorden

Aanvangslied: lied 218

*1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.*

*2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.*

*3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.*

*4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.*

*5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.*

Gebed

Zingen: lied 8B – 1 en 3 kinderkoor, 2, 4 en 5 allen

Kinderkoor

*Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!*

Allen

*Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!*

Kinderkoor

*Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!*

Allen

*Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!*

Allen

*Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!*

Kinderkoor: ‘Alles wat adem heeft’

Lezing: Handelingen 2: 1 – 4

Verhaal

Zingen: lied 675

*Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
heel ons verlangen,
met Christus opgestaan, Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!*

*Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!*

Uitleg van de verschillende activiteiten

Terug in de kerk:

*Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!*

*Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!*

Zegen

Collecte bij de uitgang: Onderhoud gebouwen

We gaan naar buiten

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee met wat lekkers erbij!

We wensen iedereen nog een hele fijne zondag!

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Mevr. M. Ham- van der Velde is opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg. Laten we in gebed en daad meelevens met al onze zieken en mensen die zorgen hebben.

Vakantie ds. Gerda van Vliet

Van 6 t/m 22 mei heb ik vakantie. Dat betekent dat er op dinsdag 10 en 17 mei géén open inloop is. Mocht er iets zijn dat u mij of de kerkenraad in die tijd wilt laten weten, dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba, mw. Hilly Lanjouw.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door:
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Mevr. A. De Vries – Rog, Sportlaan
Dhr. H. Klaassen, Leeuwerikkenveld 7

Gemeenteavond.

Maandag 30 mei is er een gemeenteavond. We zullen met elkaar de jaarrekening 2021 van Diaconie en Beheer bespreken.

De werkgroep interieurvernieuwing komt uitleg geven over hun werkzaamheden tot nu toe.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd. De gemeenteavond is de plaats waar u uw vragen en opmerkingen kwijt kunt.

Wij hopen op een goede opkomst.

Groep Interieurvernieuwing Zuiderkerk.....

Tijdens de laatste gemeenteavond van 22 nov. 2021 is er een groep samengesteld die zou gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van stoelen in de kerk. Dit heeft u kunnen lezen in Zuiderklanken van december 2021.

Inmiddels heeft deze groep al heel veel werk verricht en is het niet alleen bij stoelen gebleven maar is het een Interieurgroep geworden die de hele kerk onder de loep heeft genomen. U wordt hier verder over geïnformeerd tijdens de komende gemeenteavond van **30 mei a.s.**

Eén onderdeel willen hier alvast uitlichten: Antependia (tafel- en kanselkleden).

Er is door de interieurgroep contact gelegd met een theologe die ook beeldend kunstenaar is en op verzoek antependia maakt. Zij doet dit door in gesprek te gaan met een groep mensen van de gemeente over het thema wat verbeeld zou kunnen worden op de kleden:

* wat wil deze gemeente laten zien,

* wie is deze gemeente,

* wat wil deze gemeente uitdragen?

De interieurgroep heeft inmiddels een thema in gedachten die zij op de gemeenteavond verder zal toelichten: **Waterdragers.**

Een naam die ook Jezus droeg en water is de levensader van al wat leeft.

Wellicht heeft u ook een mooi thema dat uitgewerkt zou kunnen worden.

Dit horen wij natuurlijk graag van u.

U kunt dit voorafgaand aan de gemeenteavond doorgeven aan de scriba, mw. Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3, Tel.: 552560. E-mail: scriba@pknav.nl

Natuurlijk mag u ook op de gemeenteavond uw thema noemen en toelichten waarom u vindt dat dit thema bij onze gemeente past.

Om alvast wat werk van de kunstenaars te kunnen zien, kunt u naar de website gaan : Zin-in-kleur van Anne Marie van der Wilt.

Wij hopen dat we veel van de gemeente zullen treffen op 30 mei a.s.

Kerkenraad Zuiderkerk Nieuw Amsterdam-Veenoord



Fietsen en bezinnen 21 mei 2022 'Kerk over de grens'

Ja, u leest het goed. Deze maand gaan we niet wandelen maar fietsen!

Houdt u van fietsen én van bezinnen? Doe dan mee aan de fietstocht van Roswinkel naar Kapel Lindloh.

Deze fietstocht vindt plaats op 21 mei 2022 en start om 13:00 uur bij de Protestantse Kerk te Roswinkel. Adres: Stad 24. Daar beginnen we met een middaggebed.

Vervolgens fietsen we naar Emmer-Compasuum, langs de grenssteen naar de kapellen Kerk/School Lindloh waar we een uitleg krijgen.

Dan door naar Lindloh/Rutenbroek met een grote RK kerk. En weer richting Emmer-Compasuum naar het waterfort vlak voor Roswinkel. Terug naar het vertrek punt.

De afstand bedraagt ongeveer 18 km, fietstijd is ongeveer 1 ½ uur. Onderweg houden we rust ergens voor een lekker kopje koffie met een stukje Duitse taart. Er zal een boekje met teksten en route beschikbaar zijn. Hiervoor vragen we een vrijwillige bijdrage. Versnapering zijn voor eigen kosten.

Opgave voor deelname via: scriba.pg.eric@gmail.com.

OPROEP-OPROEP-OPROEP-MUSICAL- OPROEP-OPROEP-OPROEP-Talenten gezocht!

Ik zou het geweldig mooi vinden als we volgend jaar een musical zouden kunnen uitvoeren. De gemeenten van Erica en Eben Haezer samen. En wie verder mee wil doen. Uit Kerken-met-Vaart of daarbuiten.

Waarom een musical?

Het is een kort project: opvoering met (palm)Pasen 2023. Het is samenbindend voor jong en oud, mensen voor en achter de schermen. Het is vrolijk en gezellig en opbouwend. Er is plaats voor de talenten van zangers, spelers, technici, video, catering, kleding, logistiek.

Waarom komend seizoen?

Omdat het mijn laatste jaar is als gemeentepredikant. Ik heb al vaak met een gemeente een musical gedaan en zou het leuk vinden om er mee af te sluiten!

Welke musical?

De musical die ik in gedachten heb heet: **Het gaat door!** In het kort gaat het over het boek Handelingen dat Lucas heeft geschreven. Nadat Jezus niet meer op aarde gingen zijn leerlingen verder met zijn boodschap. En het is nooit gestopt. Naast Lucas en Paulus komen in de musical (video)beelden van wat het christendom in de geschiedenis heeft betekend en vooral: waar en hoe christenen in onze tijd en in onze eigen gemeenten doorgaan met het evangelie in woorden en daden.

Geïnteresseerd?

Kom dan naar de inspiratie avond op 19 mei om 19.30 in het Kruispunt te Erica. Daar zal ik meer vertellen over de musical. Daarna gaan we brainstormen over het derde deel: wat willen we in de musical opnemen waar we bemoedigende tekenen zien dat het evangelie doorgaat. Tenslotte moet er in eerste instantie een **productieteam** komen. Een aantal kar-trekkers die 1 seizoen zich voor de organisatie van de musical inzetten. U mag zich al bij mij melden, maar ook gewoon komen op 19 mei.

Bonus: Paulusreis

In de musical ontmoeten we Paulus in Griekenland. Ik heb al vaker een gemeentereis georganiseerd in de voetsporen van Paulus. Als de musical van de grond komt lijkt het me leuk om dat als afsluiting weer te doen. Ik denk erover om in mei 2024 een (Griekse) Paulusreis te organiseren. Ook daarvoor kunt u uw belangstelling laten blijken.

Ds. Harry Klaassens

PCOB Fietsmiddag woensdag 18 mei 2022

Het is weer voorjaar en Ginus en Roos Boschman hebben een fietsroute uitgezet. We vertrekken om 13.30 uur bij de Dorpskerk in Schoonebeek. Opgeven bij Ginus Boschman tel. 0524534409 of Roelof Heeling tel. 0524532075.

Weeksluiting in de Veurkamer

Vrijdag 20 mei is er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur

Inleveren kopij Zuiderklanken.

Kopij Zuiderklanken kunt u voor 18 mei sturen naar Albert Meijering.
E-mail. Alb.meij@gmail.com

Kopij Nieuwsbrief

Vanaf 26 mei Kopij nieuwsbrief sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com.

Zondag 22 mei 2022

Voorganger: Ds. H. Nobel
Organist: mevr. W. Misker
Collecten: Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)